

BELANGRIJKE OPROEP:

Ik zoek initiatiefnemers en organisatoren die bezig zijn een plan/actie/ demonstratie te organiseren, omdat ze zich willen inzetten voor positieve verandering richting een mooie/gezonde/rechtvaardige/duurzame wereld. Het mag over de 'strijd tegen' ongezonde voeding/straling/5G/geoengineering/vacinaties/ gaan, maar ook over de vrijheidsbeperkende maatregelen ivm de 'Coronacrisis', of een menselijke economie of nieuwe educatie, of juist meer aandacht richting een liefdevollere maatschappij en toekomst. Kortom: alles wat (uiteindelijk) heilzaam en bekrachtigend is voor (de toekomst en evolutie van) het leven zal blijken te zijn.

We leven in bizarre, haast surrealistisch lijkende tijden. Het 'Nieuwe Normaal' is op te vatten als een extreme voortzetting van het 'Oude Abnormaal' of het 'Verval van Moraal'. Maar genoeg is genoeg! Het lijkt erop dat steeds meer mensen het 'Nieuwe Normaal' juist zien als een onwelkom virus, wat bestreden zou moeten worden (of beter nog: het 'Heilzame Moraal' en echte 'Normaal' mag hiervoor in de plaats komen misschien).

Sinds het begin van de 'uitbraak van de Corona-propaganda' (let wel, niet het virus of de pandemie, maar de uitgerolde verlamdende angstzaaiërij dus), heb ik proberen duidelijk te maken dat we te maken gaan krijgen met werkelijk dictatoriale en antidemocratische maatregelen. Steeds meer mensen doorzien wat er nu feitelijk gebeurt en realiseren zich dat dit een onwenselijke toekomst en 'samenleving' aan het vormen is. Ik zie diverse mensen opstaan die zich willen groeperen om acties en demonstraties op poten te zetten, die daadwerkelijk verandering willen/wensen/eisen.

Mijn idee is om uiteindelijk een soort vervolg van de Tv-dialogen te produceren (zoals ik voorheen deed vanuit HealingSoundMovement TV), maar dan nu online vanuit het nieuwe The Human Condition kanaal:

<https://www.youtube.com/channel/UCIviG6cS5KEOJShejH9UBsQ>. Eerder heb ik al geopperd om de naam 'De GezondZijnsRaad' te hanteren voor een bewustmakend programma om het echte en bekrachtigende gezonde nieuws naar buiten te brengen, samen met andere gasten. Ook hier zou ik graag mee aan de slag willen gaan met mensen die dit willen ondersteunen.

Maar eerst... lijkt het mij zinnig en van wezenlijk belang om een soort video conferentie doen met de diverse initiatiefnemers die verandering willen, en al bezig zijn met een (idee van) actie of demonstratie. Kijken of er een consensus is (of überhaupt hoeft te zijn), een gemene (of lieve) deler. Luisteren naar elkaar, elkaar aanvullen, ideeën opdoen en de acties doordenken, helder krijgen wat we echt willen en hoe het te verwezenlijken. Leren van elkaars opvattingen en gedachten. Elkaar inspireren. Draagkracht scheppen. Verdeeldheid opheffen, verschillen in overbruggen. Elkaar bekrachtigen dus!

Ik kan me zo voorstellen dat een aantal vragen hierbij aan bod zouden kunnen komen, met betrekking tot de voorgestelde acties of demonstraties of andere plannen. Welk middel heiligt het doel? Wat is effectief? Moeten we ons verenigen, of werken diverse groepen met verschillende uitgangspunten ook goed, of misschien

wel beter? Welke tegenkrachten kunnen we hierbij verwachten en anticiperen? Hoe gaan we om (of juist niet) met ‘tegenwerking’? Dienen we daar een centraal plan van aanpak op af te stemmen? Hoe gaan we het organiseren? Welke timing is geschikt? Welk referentiekader voor gewenste verandering hanteren we? En het allerbelangrijkste: wat is heilzaam, wat werkt en wat dient ons doel? En hoe positioneren we onszelf, rekening houdend met desinformatie, fake news en propaganda, die nog niet iedereen kan doorzien (vanwege al dan niet ontwikkeld onderscheidingsvermogen of aangeleerde overtuigingen, et cetera)? Simpel gezegd: wat willen we, hoe veranderen we zaken die we niet willen en hoe krijgen we het voor elkaar, en op wat voor wijze?).

We kunnen samen kiezen om dit materiaal online te plaatsen, of juist (nog even) voor onszelf te houden, omdat dit eerst gezien mag worden al een spoort ‘spoedberaad’ waarbij niet iedereen op de hoogte gehouden hoeft te worden, om eventuele sabotage tijdens de planning te voorkomen. Later kunnen dan misschien alle uiteindelijke acties gefilmd worden, interviews worden afgenomen en materiaal verspreid worden via The Human Condition en vele andere kanalen, als een soort positiviteitsvirus, wat werkelijk ‘viraal’ mag gaan en iedereen aan mag gaan steken...

Dus ben of ken je iemand die een demonstratie, actie of plan heeft voor daadwerkelijke verandering, meld je dan bij mij aan via: info@healingsoundmovement.com om een aantal zaken verder te bespreken, in verband met de videoconferentie die ik zal organiseren en plannen in samenwerking met alle initiatiefnemers.

Change, Yes we Must!

Ps ik huldig al vele jaren een soort ‘tweesporenbeleid van liefde en waarheid’, een beetje vergelijkbaar met – maar zonder de religieuze insteek per se -het zogenaamde ‘Serenity Prayer’ (toepasselijk ‘Gebed om Kalmte’, in tijden waar we ons hart warm moeten houden, maar ons hoofd koel):

“God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can,
and wisdom to know the difference”